

מבזק ע' קווירית

שבת 17 אוקטובר 2009

להלן מכתב שהתקבל במערכת:

”
שלום ע'!

ראיתי שבגליון החדש התיחסת למותו של סטיבן גייטלי (אגב- סטיבן ולא סטפן). אני לא יודעת אם אתה מודע לזה, אבל בימים האחרונים יש סערה סביב מותו בכלי התקשורת בבריטניה. אני לא בטוחה עד כמה זה רלבנטי מבחינתך מכיוון שמדובר בתקשורת בחו"ל, אבל בכל מקרה זה הסיפור נכון לרגע זה:

כידוע הזמר נפטר בשנתו. נתיחה שלאחר המוות העלתה שהוא סבל מבעיה לא מאובחנת בלב, שהובילה למותו.

מה שאנחנו יודעים לגבי השעות האחרונות של חייו זה שהוא בילה את הערב עם בן זוגו במועדון, ושהם חזרו הביתה לדירתם עם אדם נוסף שהיה כנראה "סטוץ" שלהם. נמצאו בגופו גם שאריות של מריחואנה.

זמן קצר לאחר הפרסום הזה הופיעה כתבה על כך ב-Daily mail, שזה עיתון פופולרי הידוע בדעות החשוכות של כתביו. הכתבת של אותה הכתבה, Jan Moir, טענה שם שבניגוד למה שהפתולוגים טוענים, מותו של הזמר לא היה בנסיבות טבעיות. היא טוענת שהוא נפטר כתוצאה מ"סגנון החיים" ההומוסקסואלי שלו. היא מציינת מקרים של הומואים נוספים שנפטרו בגיל צעיר כדי לחזק את טענתה, וגם טוענת שהפרשה כולה היא הוכחה לכך שזוגיות הומוסקסואלית אינה "נורמלית" כזוגיות הטרוסקסואלית. באותה הזדמנות היא גם מוסיפה איזה קשקוש שקשור לשימוש במריחואנה שלטענתה גם תרם למותו. בקיצור- הכתבה הזאת היא לא הדבר הכי קוהרנטי או הכי הגיוני שיצא לי לקרוא בחיים.

הכתבה הזאת עוררה הרבה גלים בבריטניה, הרבה אנשים התעצבנו מזה. אני שולחת לך קישור לתגובה משובחת במיוחד שנכתבה ע"י צ'ארלי ברוקר.

בינתיים היא הספיקה לפרסם התנצלות מאולצת שבה היא טוענת שלא התכוונה לפגוע אך היא שוב מנצלת את הבמה כדי לטעון שהמאורעות של השעות האחרונות של חייו הובילו למותו (אלוהים תשמור- סקס! בין גברים! ומריחואנה!). היא גם כמובן טוענת שיש מסע הסתה נגדה.

לדעתי הסיפור הזה עדיין לא הסתיים, בינתיים התארגנה קבוצה שדורשת את התפטרותה.

סיפור עצוב.

מקווה שחדשתי לך משהו,

על החתום:

”
ע' אחרת:

הכתבה ב- daily mail:

<http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1220756/A-strange-lonely-troubling-death-.html>

התגובה של צ'ארלי ברוקר:

<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/oct/16/stephen-gately-jan-moir>

ההתנצלות:

<http://www.pressgazette.co.uk/story.asp?sectioncode=1&storycode=44483&c=1>

